

Het Ottermuseum

Otters zijn waterdieren. Otters kunnen 5 minuten onder water blijven. Otters kunnen 20 km/u zwemmen.



Baby otters worden blind geboren.

Baby otters zien pas na een maand.

We hebben ook een spel gedaan. Het spel was levend ganzenbord. We hebben daarbij leuke opdrachten gedaan. WE hadden ook een zin. De zin was: De otter zwemt weer in Zwartsluis.

Dit is een baby-otter bij zijn moeder.

Otters sturen met hun staart

Het Ottermuseum

We gingen eerst met de auto naar het Otter museum. Toen gingen we naar binnen en moesten we onze tas op een kar leggen. Toen gingen we naar boven en toen gingen we naar plaatjes kijken. Een otter kan ongeveer 5 miunte nonder water blijven, zeiden ze. De otters eten vis en mosselen. Er zijn soms ook verkeersborden met otters, als je die ziet moet je goed uitkijken, want dan kunnen er otters oversteken en als je dat niet doet dan kun je ook otters overrijden. Er zijn ook een soort molentjes, die schijnen en daar kunnen otters in kijken en dan worden ze niet omver gereden.

We gingen ook een soort ganzenbord doen, maar dan groter dan het bordspel. We moesten soms ook opdrachten doen

De muzieklessen van juf Jennifer

Maandag 24 juni kwam juf Jennifer voor het eerst in de klas. We leerden liedjes uit Japan, Nieuw-Zeeland en Ghana met verschillende instrumenten op school. Bijvoorbeeld trammels, eitjes, djembé en nog veel meer. Juf Jennifer woont in Zwolle en geeft in heel Zwarte Waterland muziekles en leerden we het lied Sakura Sakura en Obwisana. Het betekent dat een jongetje met stenen speelt

De fotograaf

Bij de fotograaf gingen we allemaal op de foto. We gingen ook allemaal op de klasfoto.

Als je niet aan de beurt was, kon je naar de foto's kijken.

De fotograaf maaakte hele mooie foto's



Het jaar van groep 4

Het jaar in groep 4 was leuk...maar soms ging het wat minder goed

We hebben veel strategieën geleerd bij rekenen.

Verder hebben we ook spelling en taal gedaan.

De juffen waren leuk en zorgden dat we hulp kregen waar dit nodig was. En ze waren ook grappig en nog even om te weten: ze heten juf Debora en juf Eefke.

De juffen zijn soms grappig en dan zegt ze als iemand zegt: ik ben klaar; billen afvegen maar,

Alle klassen zijn leuk, ook al hebben we groep 5,6,7,8 nog niet gehad en we kijken ernaar uit om naar groep 5 te gaan.



We hebben ook 4x per jaar een PBS viering en dan komt de hele school bij elkaar in het speellokaal.

Onze directrice is Juf Corine. Ze is super lief en soms is ze er ook met het brood eten. Maar met het brood eten is juf Maaïke er ook wel eens.

In groep 5 krijgen we meester Klaas-Jan. Iedereen vindt hem de leukste meester die we ooit hadden en hij is ook echt de leukste meester van de wereld.

Dit was ons jaar in groep 4!

Bovenstaande stukjes zijn geschreven door de kinderen van groep 4