

Wat hebben we deze periode alweer veel geleerd!

We hebben weer een heleboel letters bijgeleerd: e, v, n, t, b, ee, oo, d, oe, z, ij en h.

We kennen bij deze letters ook de klankgebaren en we kunnen bij welke groep de letters horen.

Zo leren we iedere dag iets nieuws.

Op vrijdag gaan we met elkaar naar buiten voor bewegend leren, zo oefenen we op een andere manier met de doelen. Daarnaast spelen en werken we in de hoeken in de klas. Zo verwerken we wat we geleerd hebben op onze eigen manier.

Vlak voor de herfstvakantie is er een boswachter bij ons op bezoek geweest! Na zijn verhaal zijn we met z'n allen naar het park gegaan om zo de natuur te ontdekken. De natuur is zo prachtig geschapen, daar genieten we van met elkaar!

De komende tijd ronden we ons thema dieren af. Daarna gaan we werken over de post, daar vertellen we graag meer over in ons volgende bericht!

