

Welkom in groep 5/6!

Sinds dit schooljaar zit groep 5 gecombineerd met een gedeelte van groep 6.

Hoe ervaren de kinderen deze school, de nieuwe combigroep en waar zijn we zoal mee bezig?

Hieronder komen alle toppers uit deze klas hierover zelf aan het woord, lees dus snel verder!

Wat is fijn aan groep 5/6?

Wij vinden het fijn dat de meesters en juffen goed uitleggen.

Daardoor snappen we alles.

Er is altijd wel iemand om mee te spelen.

En er is bijna nooit ruzie en er wordt ook niet gepest.

Je gaat met een glimlach naar school en ook weer naar huis.

Er zijn ook regels zoals: niet rennen op de gang, niet praten onder de les en vriendelijk zijn.

Je mag hier fouten maken, want van fouten kun je leren.

Christa, Owen en Olga

De PWA is de leukste school.

Op deze school hebben we hele leuke meesters en juffen.

We hebben ook regels op de gang en in de klas.

Liefde, veiligheid en duidelijkheid zijn heel belangrijk.

We hebben als school een eigen lied.

We spelen samen en delen met elkaar.

Op het plein hebben we een pannakooi en een klimrek met stangen.

We hebben twee pauzes.

Een pauze duurt een kwartier en een van twintig minuten.

De meesters en juffen kunnen heel goed lesgeven.

We hebben hele leuke boeken en op vrijdag mogen we een Donald Duck lezen.

Sophie, Kirsten en Manuel

De eerste toets in groep 5/6 ging al goed.

We begroeten elkaar en hebben goede regels.

We hebben aardige meesters en juffen met leuke lessen.

Ook hebben we leuke pleinen om op te spelen.

We maken mooie knutselwerken.

We lezen veel en hebben fijne plekken in de klas.

Ook zijn we altijd aardig voor elkaar.

We hebben hier leuke verjaardagen.

Iedereen is hier welkom van jong tot oud.

Je mag hier zijn wie je bent, ook al heb je dyslexie.

Je wordt hier niet uitgelachen.

We praten niet door de klas heen.

We zijn lief voor elkaar en helpen elkaar.

Groetjes van Kaylin, Anne en Kyra

Wij zitten in groep 5/6.

Wij hebben de leukste leraar van de school.

Wij hebben 9 kinderen uit groep 6 en 16 kinderen uit groep 5.

Regel 1 je mag niet fietsen op het plein.

Regel 2 je mag niet rennen in de school.

Regel 3 je mag niet schreeuwen op de gang.

Regel 4 je mag niet slaan en schoppen.

Regel 5 we moeten samen delen en samen spelen.

Er passen moeders op de kinderen in de grote pauze.

Als je vier bent dan mag je naar school.

Het is gezellig om in groep 5/6 te zitten.

Het buitenspelen is leuk.

Wij zitten op een leuke school omdat wij heel wat mogen doen.

Jos, Lara en Mirthe

Groep 5/6 bouwt samen aan een leuk schooljaar.

Ook leren we veel.

We kunnen ook goed samenwerken met elkaar.

Roddelen doen we niet aan mee, maar vriendelijk praten is bij ons oké!

Pesten is gemeen en suf, daarom ga ik naar de meester of juf.

Uitlachen doet pijn, maar samen lachen is fijn.

Voor God zijn we belangrijk en daarom zijn we allemaal gelijk.

In onze groep mag iedereen er zijn.

De sfeer in de klas is dan fijn.

Robert, Eva Schoemaker en Eva van der Veen

We beginnen iedere dag met lezen.

Daarna gaat onze leuke meester het bijbelverhaal vertellen.

Dan gaan we rekenen.

Eerst wordt het werk in groep 5 uitgelegd en als hij klaar is dan is groep 6 aan de beurt.

Als je klaar bent dan mag je je met je chromebook pakken en op Pluspunt verder werken.

Als de meester zegt stop dan stoppen we meteen en is het stil.

We mogen dan onze tas met eten pakken en eten.

Dan gaan we naar buiten en spelen we.

Als de bel gaat dan gaan we weer in de rij en naar binnen.

Dan gaan we spelling doen met een dicteetje met 6 woorden en een zin.

Daarna doen we taal en dan gaan we eten.

De meester leest ons dan voor.

Dan gaan we weer naar buiten.

Dan gaan we knutselen of muziek doen.

Op het eind evalueren we de dag.

Sofie, Leah en Tobias

We hebben een leuke meester.

En hij is duidelijk.

We hebben leuke kinderen in de klas.

We werken goed in deze klas.

We hebben leuke schoolpleinen.

We vinden rekenen leuk.

De regels zijn duidelijk.

We zijn echte matties van elkaar.

Tim en Lucas

Op deze school zitten 140 kinderen.

En in groep 5/6 zitten 25 kinderen.

De lessen zijn hier leuk.

Het leukste vak is gym.

Taal is het moeilijkst.

Knutselen is ook leuk om te doen.

Natuur, aardrijkskunde, Engels en geschiedenis ook.

We hebben regels. We lopen rustig op de gang.

We kunnen leuk buitenspelen.

Wij hebben dit gemaakt en wij zijn trots op onze school.

Hielke, Jochem en Rhodé

We doen op woensdag en donderdag gym.

We spelen elke dag heel leuk in de pauze.

We hebben de leukste meester en de beste.

Als wij mees Kees lezen, dan doet hij in plaats van de namen in het boek onze namen.

De PWA is de leukste school van Hasselt (door de meester).

De kinderen uit onze klas kennen we steeds beter.

Wij zijn groep 5/6 en de leukste klas van de school.

We werken goed, maar soms kunnen wij onze lach niet inhouden.

Het vaakst speelt meester in de pannakooi.

We hebben 10 regels in de klas. We verklappen regel 7:

Uitlachen doet pijn, maar samen lachen is fijn!

In de wenweek hebben we onze puzzelstukjes met onze hobby's gemaakt voor op de deur.

Ons leukste vakken zijn rekenen en gym.

Op vrijdag hebben we Duckie-dag en een Engelse toets.

We hebben ook vliegers gemaakt met onze verjaardagsdatum.

Groetjes Vajèn en Vera

Hartelijke groet, mede namens alle kanjers van groep 5/6,
meester Klaas-Jan