



Hallo beste lezer,

Leuk dat je meeleeft. We gaan alweer 5 weken naar school na de zomervakantie. We ontdekken veel over de herfst, we gaan graag naar het park om te ontdekken wat we daar allemaal kunnen vinden. Eikels, kastanjes, beukenootjes, bladeren en natuurlijk kunnen we daar ook heerlijk spelen en even bij de pauwen en kippen kijken. Op het plein hebben we deze week een boomsprinkhaan gevonden. We vinden het leuk om te onderzoeken wat voor informatie er over onze vondsten te lezen is. In de klas oefenen we om naar elkaar te luisteren, fijn met elkaar te spelen en ontdekken. Kortom we hebben al veel ontdekt en geleerd in de eerste weken.

Tot de volgende keer!

Groetjes groep 2 en de juffen.

