

Projectweek 2020



Woensdag 26 Februari begonnen wij als school met de start van onze projectweek met als thema: *Hallo wereld!* Bij deze opening kreeg elke groep op een leuke manier te horen met welk land ze aan de slag zouden gaan de komende weken.

Groep 1 mocht aan de slag met **Nederland**. Een bezoekje aan de molen, klompen schilderen en een heuse bloemenwinkel. Verder hebben we de letter **N** geleerd van Nederland! Bij de afsluiting van het project kon je hier genieten van een lekker high tea!

Het thema in groep 2 was **Italië**. Ook hier werd een bezoekje gebracht maar niet alleen naar de molen maar ook naar een echte pizzeria! We mochten zelf een pizza maken en verzinnen wat er op kwam. Maar het leukste was denk ik nog wel dat we de pizza zelf op mochten eten! De laatste dag van het project hebben we voor onze papa's en mama's lekker pasta gemaakt.



In groep 3 hebben we veel geleerd over **Afrika**. Hoe wonen de mensen daar? En Welke dieren lopen er rond? Praten ze er gewoon Nederlands of een andere taal? Ook lagen er mooie sieraden in de klas. En op de laatste dag kon er bij ons een lekker kopje thee worden gedronken met een lekkere specialiteit uit Afrika.

Groep 4/5 heeft dit project van alles geleerd over **Australië!** We zijn begonnen met de vraag: Wat weten we allemaal al over dit land? Dat was al best wel veel! Maar natuurlijk kun je altijd nog dingen bijleren. We hebben boemerangs gemaakt en hebben dingen opgezocht over het klimaat en bekende gebouwen! Dit konden de bezoekers de laatste dag bij ons komen bewonderen.



Wat waren wij, de kinderen van groep 6/7, blij dat we aan de slag mochten met het land **China!** Naast dat het een interessant land is met veel verhalen en geschiedenis konden we ons ook helemaal uitleven bij het maken van traditionele Chinese kleding en de mooie gebouwen en tuinen. Bij de afsluiting van het project kon het natuurlijk niet anders dan dat er een afhaalchinees werd gebouwd en er heerlijke loempiaatjes waren!

Groep 8 mocht lekker aan de slag met **Amerika.** Elk groepje mocht een staat kiezen. Daarover verzamelden we allerlei informatie over de cultuur, de natuur, de taal en de geschiedenis. Wat een prachtige dingen werden er gemaakt! En natuurlijk kon je hier op de laatste dag van het project lekker genieten van een hapje eten uit een fastfood restaurant!



Om het project helemaal te kunnen afsluiten hadden we aan het eind van de middag een modeshow! Elke klas liet van zijn of haar land zien welke kleding ze daar dragen. Onder het genot van een liedje uit eigen land liepen de kinderen op de catwalk als ware modellen! Wat is er hard gewerkt en wat hebben de kinderen enthousiast mee gedaan!