

Opening project "Peer Gynt"

Afgelopen woensdag begonnen we gezamenlijk in het speellokaal voor de aftrap van ons project. We kregen te horen dat we de komende weken bezig zouden gaan om met de hele school een voorstelling in te studeren, ook werd ons verteld dat deze voorstelling over Peer zou gaan; een leerling die erg ondeugende dingen doet.

Nadat we op woensdag en donderdag de eerste noten van de muziek al hadden gehoord en de eerste danspasjes al waren gezet, kwamen er op vrijdag 3 docenten die ons de fijne kneepjes van het vak leerden. Wat waren we enthousiast en wat vonden we het leuk om te zien dat echt iedereen mee gaat doen! Kleine broertjes en zusjes die leuke dansjes instudeerden, een grote broer of zus die een liedje zong, alles kwam voorbij! De komende twee weken zullen we niet alleen druk zijn met het oefenen, maar ons ook bezig houden met Noorwegen, de kinderboekenweek (Gi-ga-groen!) en het milieu. We hebben er zin in en zijn erg benieuwd naar het resultaat!

