



We zijn weer gestart!

De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op.

We zijn begonnen met vijftien kinderen, waarvan zes kinderen voor het eerst naar de basisschool gingen. In de loop van het schooljaar komen er nog gezellig kinderen bij.

Wennen aan elkaar en aan school was waar we de eerste weken vooral mee bezig waren. We hebben veel spelletjes van de Gouden Weken gedaan en samen regels bedacht voor in de klas. We zijn trots op de kinderen : ze wisten snel hoe alles in de klas gaat en helpen elkaar super goed. We hebben het gezellig samen !

Het thema Gi-ga-groen stond centraal, vooral toegespitst op de herfst. We hebben rond de school en in het park ontdekt wat de herfst inhoudt. De bladeren die verkleuren , de bomen die kaal worden, veel eikels en kastanjes gevonden. We hebben het over spinnen, egels en eekhoortjes gehad. Zelf appelmoes gemaakt. Paddenstoelen gevonden en gemaakt en nog veel meer. Ondertussen veel herfstwoorden geleerd en veel geoefend met begrippen en kleuren.

