

Beste lezers,

We zijn alweer een half jaar onderweg, er is alweer veel werk verzet! Na de kerstvakantie zijn we begonnen met de zilveren weken. We doen iedere dag een activiteit die het groepsproces bevordert. We zijn bezig met samenwerken en we leren elkaar weer opnieuw kennen.

Na de kerstvakantie zijn we begonnen met het maken van een werkstuk. We hebben zelf een onderwerp gekozen en zijn hier enthousiast mee aan de slag gegaan.

We zijn een enthousiaste groep, dat is goed te merken in de gymles! 😊 We moedigen elkaar aan en hopen zo dat onze klasgenoten mooie resultaten behalen. Binnenkort starten we met een project. Dan hoort u weer van ons!

Hartelijke groet,
Groep 6/7