



**Hallo wij zijn groep 7/8 en wij gaan even vertellen wie wij zijn, van wie we les krijgen en wat we het begin van het jaar al hebben gedaan. Wij hebben 27 kinderen in de klas. 18 uit groep 8 en 9 uit groep 7. Wij hebben 2 juffen, juf Daniëlle (geeft maandag, dinsdag en donderdagochtend les) en juf Roelien (geeft woensdag, donderdag en vrijdag les). Wij hebben ook leerdoelen (Denk na voordat je iets zegt, zeg wat je ziet en zeg het op een aardige manier) Wij hebben een hele behulpzame, eerlijke en gezellige klas. 18 september heeft groep 8 de NIO toets gehad. En 19 september was juf Roelien jarig: "Hiep Hiep Hoera". Groep 8 is al druk bezig met de voorbereidingen voor kamp, maandag 23 september gaan ze op de fiets naar Ommen en 25 september komen we weer op de fiets terug. Dit was even over groep 7/8, doe!**

**SCHOOL**