

Buitenlesdag

Dinsdag 22 september was het de nationale buitenlesdag. Ook wij hebben hieraan meegedaan.

Onder de rekentijd zijn we naar buiten gegaan en hebben daar rekenactiviteiten uitgevoerd. Het ging er bij deze activiteiten om dat we, al bewegend, aan het leren zijn.

Bij het eerste spel moesten we naar de juf rennen voor een getal en deze op een andere plek op het schoolplein splitsen in tientallen en eenheden. Dit schreven we op met stoepkrijt. Dan weer terug naar de juf voor het volgende getal.

Ook hebben we mooie klokken op het plein gemaakt. Vervolgens moesten we steeds de volgende klok op ons kaartje gaan opzoeken.

We hebben hier erg van genoten, het leek eigenlijk helemaal geen rekenles!!!

En wat ook hielp....Het was mooi weer!!

